

## Nieuwsbrief

Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn

nr. 10, 21 mei 2020



### Pastorale brief 10

## Jij die hoog woont



Foto: Berdnaut Smilde

#### **Hemelvaart: verschijning of verdwijning?** *Bij Marcus 16, vers 19 en 20*

In de afgelopen week hebben we weer intensief samengewerkt in vieringen en pastoraat. We proberen elkaar zo goed mogelijk vast te houden en onze gemeentes geïnspireerd en levend te houden.

Het is zo belangrijk voor ons mensen om niet het gevoel te hebben er alleen voor te staan, of alleen gelaten te zijn. Daarom is actief contact opzoeken steeds weer een voorwaarde. Of het nu door een pastorale brief, door een digitale viering of door zoom-koffiedrinken is. We zijn en blijven samen gemeente, met ieder die daaraan bijdraagt en daar deel van uitmaakt, of als gast betrokken is.

Het is fijn om te merken dat we dit ook samen doen met jong en oud, met degene die kan zingen en orgelspelen, met de kosters en de mensen, die de techniek verzorgen en samen met kerkenraden en collega's. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe pastoraat en diaconaat, onze presentie in de wereld zoveel mogelijk doorgaan en hoe creatief de groepen zijn om hierin goede vormen te vinden.

Hemelvaart is nog steeds een vrije dag en wie heeft er geen mooie herinneringen aan dauwtrappen? De evangelisten zouden zich verwonderen, als zij zouden weten dat we in de kerkelijke traditie deze feestelijke weekdag Hemelvaart noemen, verwijzend naar die beweging omhoog, die Jezus bij het afscheid van zijn leerlingen maakt.

Vroeger thuis hadden we een kinderbijbel waarin een mooie plaat stond van de hemelvaart van Jezus. We dragen allemaal het beeld in ons mee van Jezus op de wolk, die naar de hemel gaat. Dat beeld hebben we meegekregen van Paulus, die het zo opgeschreven heeft.

Inderdaad, de wolk zoals die vaker in de bijbel beschreven is: de wolk die de aanwezigheid van God aangeeft, maar ook de verborgenheid van God. In Marcus lezen we dat de Heer

Jezus plaats neemt aan de rechterhand van God. Misschien mogen we ook zeggen dat Jezus de rechterhand is van God. Jezus die heeft geleefd zoals God dat bedoeld heeft, en die ons dat heeft voorgeleefd.

Het goede nieuws van Hemelvaart is dat Jezus niet in de hemel verdwenen is. Hij is bij ons, in de verborgenheid als in een wolk, maar met zijn Geest. En in de komende viering met Pinksteren zullen we dat samen vieren.

Wij zijn niet alleen. Op geen enkel moment. Juist in tijden van Corona, juist als je hoort en ziet dat mensen soms alleen waren, zonder familie en alleen moesten sterven, dringt het besef door wat de waarde hiervan is: nooit alleen, ook niet in je diepste angst, zonder je medemensen en geliefden om je heen. Je zult je misschien alleen voelen, maar je bent het niet.

Iedere predikant neemt deze ervaringen mee. Op de meest hopeloze momenten, als je midden in een mensenleven, soms op heel intieme momenten door je ambt deelgenoot bent, in de kleine kring die dan nog relevant is, en merkt dat het de Geest is die je leidt.

Dat je de woorden spreken kunt die helen. Dat je een hand kunt opleggen die zegent. Dat je troost kunt geven door je aanwezigheid, door er gewoon te zijn. De hand op de schouder en het lied in de mond. De verborgen kracht die we samen delen, die we ook als ouderling of vriend of familielid met iemand delen en op onverwachte momenten voelen.

Juist die vormen, die we in de traditie gebruiken, zingen, zegenen met handoplegging, doppen, de handdruk voor de kerkdienst, aanraken en daardoor contact maken, moeten we allemaal opnieuw uitvinden. En dat geldt voor alle werkvelden, ook als je verzorgende bent, leraar of manager. Opeens moet je een hele nieuwe set aan vaardigheden ontwikkelen om het hetzelfde te bereiken, om verbinding te maken.

De laatste betrokkenheid van Jezus bij zijn leerlingen is er één van opdracht, zending, een taak voor het leven krijgen en doordenken, uitleggen, vertellen, verklaren, studeren, intens bezig zijn met de dingen van God, die je niet zichtbaar en tastbaar kunt maken, maar welervaart op de wezenlijke momenten.

Op Hemelvaartsdag kijken we niet omhoog, nee we kijken de ander recht in het gezicht en lezen daarin wat die ander nodig heeft en voelen niet alleen de opdracht om in actie te komen, maar ook de verborgen kracht van de Geest die in ons is en waait waarheen ze maar wil.

Soms bent U zo ver weg  
dan merken we niets van U.  
Dan bent U bijna  
uit onze gedachten verdwenen

Maar het wordt anders  
wanneer we even  
aangeraakt worden door U.  
Dan is het alsof Uw geest  
door ons heen stroomt

God, raak ons aan

*Ds. Annemiek Boonstra*, met een hartelijke groet, mede namens de collega's ds. Peter van Ool en ds. Hester Wouda

## IN MEMORIAM

Dhr. *Adriaan Marinus van Hoeve*, woonachtig aan de Josinalaan 5 te Zuidhorn, is op dinsdag 19 mei 2020 in zijn woonplaats overleden. Na een periode van ernstige ziekte is hij in de leeftijd van 85 jaar heengegaan. Dhr. Van Hoeve werd geboren op 16 december 1934 en was belijdend lid van onze kerk. Sinds 14 december 1961 was hij gehuwd met Maatje Simonse. Samen kregen zij vier kinderen, onder wie ons gemeentelid Marijke Charité. De kerkelijke uitvaartplechtigheid voor dhr. Van Hoeve is gepland voor maandag 25 mei 2020 in de Gastkerk te Zuidhorn (vanwege de preventieve maatregelen tijdens de coronacrisis in beperkte kring). De familie Van Hoeve en allen die om het heengaan van S.M. van Hoeve rouwen, wensen wij van harte veel sterkte toe.

Afgelopen vrijdag 15 mei overleed *Maria Roswitha Attema- Weiler*, echtgenote van Nico Attema. Zij was al vaker ernstig ziek geweest, toch kwam nu haar overlijden erg snel. Roswitha werd 19 december 1941 geboren in de Duitse stad Werl en was bijna 50 jaar getrouwd met Nico. Zij is woensdag jongstleden vanuit de Dorpskerk begraven. Op de rouwkaart stond (vertaling): *Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog*, een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Wij wensen Nico en allen die haar nabij waren veel sterkte.

## KOFFIEDRINKEN ZONDAG 24 MEI



**BAKKIE DOEN?**

Hierbij de link voor het koffiedrinken van aanstaande zondag 24 mei om 11 uur:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraT-JCWkxtR0VFcEd2VUVOUT09>

Meeting ID: 839 3143 8716

Password: Koffie

Wie het lastig vindt om Zoom te starten kan dit Youtube-filmpje gebruiken om wegwijs te worden: <https://www.youtube.com/watch?v=jqrwlgZA6mk>, de eerste 4 minuten geven de belangrijkste informatie. Echt ingewikkeld is het niet!

## BLOEMEN

In de afgelopen week zijn bloemen gebracht met een hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die ze hard nodig heeft, geef het dan door aan de scriba's!

Bloemen gingen naar de heer en mevrouw Van der Geest, M.H. Trompstraat 9 in Zuidhorn.



## BEDANKT

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik gekregen heb. Heel fijn dat er aan je gedacht wordt!

*Mevr. v.d. Hoek-Venema, Jellemaweg*

## COLLECTEDOEL zondag 24 mei 2020

### NIEUWE KANSEN VOOR STRAATKINDEREN IN OEGANDA

In deze pastorale brief willen we graag het volgende collectiedoel speciaal bij u onder de aandacht brengen.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. De meeste straatkinderen komen uit de armste regio van Oeganda: Karamoja in het droge noordoosten dat grenst aan Kenia. Zij zijn geboorteregio ontvlucht vanwege honger, armoede, gebrek aan onderwijs en werk, verwaarlozing of geweld. Ze hoopten op een beter leven in Kampala.



Duizenden kinderen leven op straat in Kampala

Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze dat willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen.

Kinderen gaan weer naar school. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje op te zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe ze genoeg inkomsten kunnen

genereren. Uiteindelijk moeten ze immers zelf weer zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Met uw steun kan de vicieuze cirkel van armoede worden doorbroken. Om u een indruk te geven:

- Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala.
- Opsporen van familie en voorbereiding voor terugkeer kost 40 euro per kind.
- Voor 330 euro kan een Oegandees gezin een nieuw leven opbouwen

Wilt u meer over dit collectiedoel weten, raadpleeg dan: [www.kerkinactie.nl/straatkinderenoe-ganda](http://www.kerkinactie.nl/straatkinderenoe-ganda)

NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

onder vermelding van STRAATKINDEREN OEGANDA.

Natuurlijk kunt u (ernaast) voor de collectiedoelen Kerk(rentmeester) of Diaconie kiezen. Giften daarvoor zijn ook zeer welkom. Dit graag vermelden op uw overschrijving!

### KERKDIENTEN DE KOMENDE TIJD

Volgende week kunt u meer informatie verwachten over de dienst van Pinksteren op 31 mei. Deze dienst wordt net als de vorige in gedeelten opgenomen en vervolgens gemonteerd tot een geheel. Een geheel waarin onze beide gemeenten zichtbaar worden.

Veel mensen vinden de "maximaal 30 personen"-regel onprettig, onhandig of misschien zelfs oneerlijk. In juni zal dan ook het aanbod van diensten alleen maar digitaal zijn. Pas als er flink wat meer ruimte komt – in juli?- en maximaal 100 personen aanwezig kunnen zijn kun je als gemeente weer samen gemeente zijn. Met die gedachte in het hoofd wachten wij (on-)geduldig af.

## BOODSCHAPPENDIENST

Voor mensen voor wie het lastig is boodschappen te doen in tijden van corona is er een boodschappendienst, waarvan inmiddels een aantal mensen gebruik maakt. Er hebben zich 8 personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Iemand die graag wil dat er boodschappen voor hem of haar worden gehaald belt Anna de Vries (06466347999) of Anke Brandsen (0619632678) en zij schakelen een vrijwilliger in die dat voor u gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger. Maak dus gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen.



Met vriendelijke groet namens beide diaconieën,  
*Anna de Vries en Anke Brandsen*

## BIDDENDE HANDEN

De digitale dienst van afgelopen zondag ging over vragen en bidden. Er kwamen mooie foto's binnen naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief om biddende handen te fotograferen. Een aantal van die foto's kwamen terug in de dienst tijdens het lied 'Roep om rust'. Hieronder een collage van de ingezonden biddende handen. Een mooi beeld van verbondenheid van jong en oud, met elkaar, en met de Eeuwige.



Goede God,  
U hebt ons aan elkaar gegeven  
om elkaar te troosten en te bemoedigen,  
om te steunen en te dragen,  
om met elkaar te delen van onze rijkdom.  
Geef dat wij dit  
in deze onzekere tijden  
niet vergeten.

Dat wij ontdekken mogen  
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegelijkertijd bidden wij:  
help ons om elkaar vast te houden  
om elkaar te helpen  
en er te zijn voor elkaar.  
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,  
dat we niet ons eigenbelang,  
de hebzucht  
de boventoon gaat voeren.

Dat wij niet vergeten  
dat we alleen met elkaar  
deze wereldwijde crisis aankunnen.

Dat wij weten,  
dat U bij ons bent,  
ons draagt,  
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.  
Amen.

Guus Fröberg (uit: Petrus, gebeden in tijden van Corona)

## PRAYERBOX

Geïnspireerd op de Prayerbox die voorbij kwam in de digitale dienst van 17 mei hebben we voor in Zuidhorn ook een Prayerbox gemaakt met #dtb, oftewel #durftebidden. In deze tijd waarin we niet in de kerk kunnen komen is dit wellicht een mooie manier om onze gebeden met elkaar te delen. We zoeken hiervoor een mooie plek in Zuidhorn, bijvoorbeeld bij de kerk. Wie erlangs loopt kan er zijn/ haar gebed op een papiertje schrijven en erin gooien. De gebeden worden meegenomen in de voorbeden van de volgende (digitale) dienst. Heb je nog een leuk idee voor een Nederlandse/ Groningse naam voor de Prayerbox, dan horen we het graag! We kunnen het natuurlijk ook houden op Prayerbox of 'Gebedendoos' of 'Gebedenkist'. We gaan er verder mee aan de slag en meer informatie over hoe, wat en waar volgt in de volgende nieuwsbrief!

ook namens collega's Peter van Ool en Annemiek Boonstra,  
*Hester Wouda*



## INLOOPUUR EN WANDELPASTORAAT

De komende tijd wil ik voorzichtig weer 'live' bezoekwerk oppakken. Dat betekent dat ik bij wie dat zelf langs kan komen. Voorwaarde is natuurlijk dat mijn en uw gezondheid goed is en we de richtlijnen van het RIVM en de PKN aan kunnen houden. Een mogelijkheid kan bijvoorbeeld zijn elkaar in de tuin te spreken. De komende tijd ben ik ook weer meer in Klein Hanckema te vinden. Vanaf vrijdag 29 mei zal ik daar in ieder geval aanwezig zijn op vrijdagmiddag tussen 15.00 – 16.00 uur. Wie wil kan binnen lopen voor een praatje.

Een ander alternatief in deze tijd is het wandelpastoraat. Lijkt het je aardig om in deze tijd eens een wandeling met me te maken? Neem dan gerust contact op. Dan maken we een afspraak en ontmoeten we elkaar (op gepaste afstand van 1,5 meter) tijdens een wandeling. *Hester Wouda*

[h.j.wouda@gmail.com](mailto:h.j.wouda@gmail.com) / 06-19704879



## HALLO KINDEREN,

Weten jullie wat hier staat?

